

## Nieuwsbrief zendingscommissie

Op D.V. zondag 6 november wordt in onze Hervormde Gemeente Strijen tijdens de kerkdiensten weer de jaarlijkse najaarszendingscollecte gehouden. Deze collecte is bestemd voor de familie Mager, die namens de GZB uitgezonden is en voor Karsten en Irene, uitgezonden namens Wycliffe Bijbelvertalers.

U kunt via deze nieuwsbrief meer over deze personen en hun werk lezen en zij hopen dat u hen d.m.v. de zendingscollecte wilt ondersteunen!

Uw donatie voor de collecte kunt u overmaken op het bankrekeningnummer NL78 RABO 0361 8617 10 (Herv. Gem. Strijen, zending) of via de volgende link <https://www.hervormdstrijen.nl/diensten/collectes>.



**Zendingswerk is geen mensenwerk, maar God maakt wel gebruik van mensen. En uw gave wil Hij daarvoor ook gebruiken!**

Wilt u ook meebidden voor hen en voor allen die in de zending werkzaam zijn?

Voor contact met de zendingscommissie is het e-mailadres:  
[zendingscommissie@hervormdstrijen.nl](mailto:zendingscommissie@hervormdstrijen.nl).

U kunt via bovenstaand e-mailadres ook een papieren versie van deze nieuwsbrief opvragen.

Meer informatie is ook te vinden op onze website:  
[www.hervormdstrijen.nl/evangelisatie/zendingscommissie](http://www.hervormdstrijen.nl/evangelisatie/zendingscommissie).

---

## Rik en Caroline Mager, discipelschapstrainer en orthopedagoge in Rwanda.

Sinds 2017 zijn Rik en Caroline Mager aan het werk in Rwanda. Rik heeft een theologisch trainingscentrum opgezet voor predikanten, kerkplanters en jeugdleiders. Ook is hij als predikant verbonden aan de Engelstalige dienst in Kamembe.



Caroline is vooral bezig met het opzetten en begeleiden van voedselprogramma's. Wat vaak een uitdagende onderneming is omdat de dorpjes niet altijd makkelijk te bereiken zijn. En door de slechte wegen de auto het ook wel eens af laat weten.



In principe zou er eind 2022 een eind komen aan dit werk. Maar vanuit de diocese is aan de GZB gevraagd of hun uitzending verlengt kon worden. De GZB en de uitzendende gemeentes Woerdense Verlaat en Zevenhoven hebben daar van harte mee ingestemd. Daar zijn Rik en Caroline en de TFC heel dankbaar voor. Een nieuwe periode breekt aan waarin het

werk doorgaat en het ook langzaam wordt overgedragen aan hun nieuwe collega's.

Doordat het werk nog 1,5 jaar doorgaat betekent dat ook gebed, meeleven en meegeven langer nodig is. Als TFC zijn we dankbaar als u de mogelijkheid heeft om hun nog 1,5 jaar te ondersteunen. Hun contract wordt verlengd naar

2

31 augustus 2024. In de periode na Pasen 2024 zullen ze definitief terugkeren naar Nederland voor het eindverlof en zich opnieuw settelen.

Nu Rik en Caroline langer in Rwanda blijven, betekent dat ze ook hun 12 ½ jarig huwelijk op 25 december in Rwanda vieren. Het zou leuk zijn om ze met een kaartje te verrassen om het een echte feestelijke dag te laten zijn.



EAR Cyangugu Diocese,  
PO Box 52, Kamembe,



### **Blijf op de hoogte**

*Volg Rik en Caroline op de voet via hun weblog:*  
[https://www.gzb.nl/zendingswerkers/rik-en-caroline-mager/home?user\\_id=1019243](https://www.gzb.nl/zendingswerkers/rik-en-caroline-mager/home?user_id=1019243)

U kunt daar een e-mailabonnement op de nieuwsbrief nemen. Rik en Caroline zijn ook te volgen op Facebook, dit kan op “Duizend heuvels vol vreugde”.

---

## Karsten en Irene, uitgezonden namens Wycliffe Bijbelvertalers.

Soms geven dingen om je heen een mooie aanleiding om over diepere dingen te reflecteren. Deze keer nemen we jullie mee op de weg die we zondags naar de kerk lopen.

### ***Vuile zonde***

Onze zondagse wandeling naar de kerk voert ons langs een smal kanaaltje. Het water is een belangrijke verzamelplek voor de mensen in de vele kleine huisjes eromheen. Een vrouw, staande in het water, doet de was, hevig schrobbend op een stenen verhoging. Haar buurvrouw staat ernaast en neemt



*Het kanaaltje op weg naar de kerk*

– geheel gekleed en kuis – een bad. Een eindje verder spelen een paar kinderen in het water, en weer een stukje verderop is de groenteboer zijn spinazie aan het wassen. Het is een lieflijk tafereel, met als enige dissonant het afval dat tussen de badderende mensen rondrijft.



*Een plekje op weg naar de kerk: Eerst lag er een beetje afval, maar inmiddels krijgen we vieze voeten om er langs te kunnen.*

In de cultuur hier zijn de mensen heel schoon in hun eigen huis en erf. Maar afval op straat gooien is heel gewoon. Als we naar de kerk lopen, komen we ook langs zo'n stinkende plek met afval. Eerst was het heel klein maar inmiddels kunnen we er nauwelijks meer langs zonder vieze schoenen te krijgen. Al lopend naar de kerk waren we daar pas over aan het reflecteren. Als het vuilnis niet aangepakt wordt raakt men eraan gewend, en valt de stank niet meer op. In ons leven kan het ook zo gaan. Een zonde kan binnensluipen en na verloop van tijd zo normaal worden dat we het niet meer erg vinden. Het is er, maar we herkennen het niet als iets dat er niet hoort te zijn.

Het doet ons denken. Hoeveel stank is er in ons leven dat we gewoon zijn gaan vinden?

Overigens zijn we verder heel blij met waar we wonen. De verhuizing naar deze stad, tweeënhalf jaar geleden, heeft voor ons goed uitgepakt. We zien en leren hier weer zoveel nieuwe dingen. Dit geeft ons energie. God heeft ons ook een nieuwe gemeenschap gegeven in plaats van die we achter ons gelaten hadden.

Volgende week reizen we samen naar een naburige stad om voor het eerst in hele lange tijd weer met alle collega's die in dit land werken bij elkaar te komen om God te danken en elkaars verhalen te horen. We kijken er naar uit!

### **Om te bidden en danken:**

- We bidden dat we de zonde in ons eigen leven onder ogen durven zien.
- We danken voor genade en bidden dat velen om ons heen ook die liefdevolle genade mogen ontdekken.

Sjalom,  
Karsten en Irene

