

## Jeugddienst 12 januari 2014

Thema: Waarom zou je komen?

Voorganger: Ds. Both uit Spijkenisse

### Opwekking 573: wij zijn hier bij elkaar

We zijn hier bij elkaar  
om de koning te ontmoeten.  
We zijn hier bij elkaar  
om te eren onze Heer.  
We zijn hier bij elkaar  
om te vieren dat Hij goed is.  
En wij prijzen en aanbidden Hem,  
Jezus onze Heer!

Heer, U bent welkom, welkom,  
U bent welkom, grote koning.  
Wij heffen onze handen op  
naar de God van alle eeuwen.  
Heer, U bent welkom, welkom,  
U bent welkom, Zoon van God.  
Wij richten heel ons hart op U,  
U bent welkom in ons midden.

### Votum&Groet

#### Psalm 84: 1, 3

Hoe lieflijk, hoe goed is mij, Heer,  
het huis waar Gij uw naam en eer  
hebt laten wonen bij de mensen.  
Hoe brand ik van verlangen om  
te komen in uw heiligdom.  
Wat zou mijn hart nog liever wensen  
dan dat het juichend U ontmoet  
die leven zijt en leven doet.

Welzalig die uit uw kracht leeft,  
die naar uw tempel zich begeeft,  
zijn hart wijst hem de rechte wegen.  
Zij trekken op van overal  
en, gaat het door het dorre dal,  
dan valt op hen een milde regen.  
Ja, in het hart van de woestijn  
ontspringt een heldere fontein.

### Gebed

### Geloofsbelijdenis

## **Opwekking 249: Heer wat een voorrecht**

Heer, wat een voorrecht  
om in liefde te gaan,  
schouder aan schouder  
in uw wijngaard te staan,  
samen te dienen, te zien wie U bent,  
want uw woord maakt uw wegen bekend.

Samen op weg gaan, dat is ons gebed,  
als een volk, dat juist daarvoor  
door U apart is gezet.  
Vol van uw liefde, genade en kracht,  
als een lamp, die nog schijnt in de nacht.

Samen te strijden in woord en in werk.  
En zijn in U, dat alleen maakt ons sterk.  
Delen in vreugde, in zorgen, in pijn,  
als uw kerk, die waarachtig wil zijn

### **Muzikale medewerking:**

- **Psalm Project 139: Heer die mij ziet zoals ik ben**
- **Opwekking 731: Halleluja Adonai**

Schriftlezing: 1 korintiërs 12: 12-27

- Laat uw glorie zien: opw 557

Schriftlezing: Efeziërs 2: 19-22

- Maak ons tot een stralend licht: EL390

Verkondiging

- Dit is hoe een kerk behoort te zijn: opwekking 705

Muzikale medewerking:

- Opwekking 697: Al wat ik ben
- : Opwekking 630: Vader, U bent goed

Gebed

Collecte → tijdens de collecte zingt de muzikale medewerking- Mijn hart verlangt naar U (Kees Kraayenoord)

- Machtig God, sterke Rots: opwekking 277

Zegen

- Laat het feest zijn in de huizen: opwekking 553

collecte doel: stichting de ondergrondse kerk

link filmpje: <http://www.youtube.com/watch?v=PKZF5IDaCXc>