

Nieuwsbrief zendingscommissie

Op D.V. zondag 2 maart wordt in onze Hervormde Gemeente Strijen tijdens de kerkdiensten weer de jaarlijkse Voorjaarszendingscollecte gehouden. Deze collecte is bestemd voor de familie Barth, die namens Care4Malawi uitgezonden is en voor Karsten en Irene, uitgezonden namens Wycliffe Bijbelvertalers.

U kunt via deze nieuwsbrief meer over deze personen en hun werk lezen en zij hopen dat u hen d.m.v. de zendingscollecte wilt ondersteunen!



Uw donatie voor de zendingscollecte kunt u overmaken op het bankrekeningnummer NL78 RABO 0361 8617 10 (Herv. Gem. Strijen, zending) of via de volgende link:

<https://www.hervormdstrijen.nl/diensten/collectes.>



Stichting Hulp Vervolgde Christenen (HVC) organiseert weer de jaarlijkse potgrondactie.

De Hervormde Gemeente Strijen doet ook dit jaar weer mee met deze potgrondactie voor HVC: samen voor meer bijbels voor vervolgte Christenen. De bijbels in eigen taal zullen verspreid worden in vele landen van Azië en het Midden-Oosten. We laten hen toch niet met lege handen staan? De vraag is groot!

Bestellen van de potgrond kan nog tot en met **25 februari**. Eén zak van 40 liter kost € 5,95 en bij 2 zakken kan men al een bijbel weggeven. Als u potgrond nodig heeft, bestel dan a.u.b. via deze actie.

Bestellen kan bij Ilse:

- ilse1969@upcmail.nl
- 078-6734965

En bij Otto:

- o.notenboom@upcmail.nl
- 06-36174173

Betalen bij afhalen a.u.b. met contant gepast geld in een enveloppe met naam, of met machtiging ter plaatse t.n.v. HVC.

De ophaaldatum is **22 maart van 10.00-12.00 uur** aan de Handelstraat 26 te Strijen.



Zendingswerk is geen mensenwerk, maar God maakt wel gebruik van mensen. En uw gave wil Hij daarvoor ook gebruiken!

Wilt u ook meebidden voor hen en voor allen die in de zending werkzaam zijn? Voor contact met de zendingscommissie is het e-mailadres: zendingscommissie@hervormdstrijen.nl.

U kunt via bovenstaand e-mailadres ook een papieren versie van deze nieuwsbrief opvragen.

Meer informatie is ook te vinden op onze website:

www.hervormdstrijen.nl/evangelisatie/zendingscommissie.

Karsten en Irene, uitgezonden namens Wycliffe Bijbelvertalers.

Het kan verkeren ...

De periode na kerst is het 'trouwseizoen' voor christenen in Zuid-Azië. Deze keer hebben wij daar aardig aan mee gedaan; binnen twee weken hebben we vier bruiloften bijgewoond!. Elke bruiloft was weer een andere culturele ervaring. Op de ene bruiloft waren 1000 mensen; op een andere 40. Bij één bruiloft werden we uitgenodigd Schotse danspassen te leren; bij een andere dansten we in een kring op de maat van Aziatische volksmuziek. Eén bruiloft duurde een paar uur, terwijl een andere twee dagen duurde.



Ontroerend was het dat voor twee bruiden hun bruiloft een hoopvol nieuw begin was na een groot trauma. Eén bruid had haar eerste verloofde verloren aan covid, en een andere bruid had haar eerste verlovings moeten verbreken door een conflict tussen de beide families. Drie van de bruidsparen waren samen gekomen door bemiddeling van andere partijen (Irene had daar ook nog haar steentje aan bijgedragen...), want de meeste huwelijken vinden hier plaats doordat ouders of anderen een partner voor hen zoeken.

In de stad waar we nu wonen gaan jongeren vrijer met elkaar om dan in andere plaatsen waar we gewoond hebben. Een 'jongen' en 'meisje' van onze jeugdgroep hebben dan ook 'verkering'. (zolang je niet getrouwd bent hier heet

je een 'jongen' of een 'meisje', hoe oud je ook bent..) De 'jongen' is 29 en het 'meisje' 26; maar uitzicht op een huwelijk is er eigenlijk niet, omdat zijn ouders er vanwege een standverschil fel op tegen zijn. Het stel komt graag bij ons praten over hun lastige parket, en we luisteren en bidden mee. De culturele waarde dat een huwelijk een beslissing is van de hele familie, en niet van het individu alleen, kunnen wij niet van tafel vegen met onze westerse gedachte van 'je bepaalt zelf met wie je trouwt, je bent volwassen'... En wie weet, misschien hebben de ouders wel gelijk, dat het meisje niet bij hem past...

Wij gunnen dit stel zo dat ze een goede huwelijkspartner vinden, in elkaar, of met een ander. Moge God ons wijsheid geven als we met hen en anderen omgaan en hen helpen te zoeken naar wat God met hen wil. Wie weet hebben we dan volgend jaar rond kerst wel weer een of twee bruiloften





Het onbekende Bijbelboek

De muur van ons zaaltje hing vol met tekeningen, kernwoorden, en interessante plaatjes. Op de tafel lagen klei en kleurpotloden. Andere mensen werden nieuwsgierig: "Wat doen jullie daar toch allemaal...?" Dan zeiden we: "We doen 'mondelijke hermeneutiek!'" We gebruikten met opzet een moeilijk woord om te laten zien dat ook al had onze ruimte iets weg van een hobbyclub of kleuterklas, we waren wel degelijk echt met bijbeluitleg bezig. De andere groepen werden natuurlijk steeds nieuwsgieriger, en keken uit naar de presentatie die we op de laatste dag van de workshop zouden geven. "Hebben jullie genoeg aan een kwartier? Het mag ook wel langer, hoor," zei de ceremoniemeester grootmoedig!

In januari was Irene betrokken bij een training. Op de workshop waren 12 mensen uit meerdere Aziatische landen, allemaal specialisten in Bijbelverhalen vertellen. Allemaal hadden ze al jaren ervaring in het leiden van workshops en in het opleiden van nieuwe trainers. Ze waren naar deze workshop gekomen om net nog weer een stapje verder te komen. Wat vrijwel iedereen van tevoren gezegd had, was dat ze graag wilden leren om een "verhaal" te vertellen over een van de brieven uit het nieuwe testament. Irene

had er daarom voor gekozen dat ze deze week met elkaar het boek Judas zouden bestuderen. Kort en overzichtelijk, met genoeg interessante inhoud! Tijdens de laatste dagopening van de workshop zouden we dan dit boek presenteren aan de collega's uit andere specialisaties, die tegelijkertijd met ons een workshop hadden.

Tijdens de voorbereiding werd onze groep steeds enthousiaster. "Ik begrijp niet waarom ik nog nooit een preek gehoord heb over Judas," zegt iemand. "Ik moet dit verhaal onmiddellijk in mijn eigen kerk gaan vertellen." "Ik wist niet wat ik moest doen als mensen andere dingen gingen vertellen in de kerk," zei iemand anders. "Maar Judas waarschuwt ons, dat we moeten oppassen, en andere mensen bij hen vandaan moeten trekken, als bij vuur vandaan!" Juist het visueel maken van deze situatie door middel van een drama maakte indruk.

De dagopening was een succes. In een combinatie van toneelstuk, vertellen, en uitbeelden, hadden alle 12 deelnemers uit onze groep een aandeel. De brief kwam voor iedereen tot leven. En deze wat vreemde brief, met zijn vlijmscherpe waarschuwingen en 'geheimzinnige' verwijzingen naar Joodse verhalen die niet in de Bijbel staan, heeft vanaf nu ook een zwak plekje in Irene's hart gekregen!

Om te bidden en danken:

- Het is mooi mee te lopen met mensen in de grote beslissingen van hun leven. Bid om wijsheid als we om advies gevraagd worden.
- Het is mooi mee te lopen met mensen in de grote beslissingen van hun leven. Bid om wijsheid als we om advies gevraagd worden.

Een hartelijke groet vanuit Azië.

Sjalom,
Karsten en Irene



Bekijk deze nieuwsbrief in je browser



Care4Malawi is een stichting die zich inzet om in Malawi hoop, herstel en blijvende verandering te brengen bij mensen bij wie gebrokenheid is ontstaan door criminaliteit. We doen dit werk vanuit het Evangelie van Jezus Christus in samenwerking met Prison Fellowship Malawi en andere lokale partners.

Nieuwsbrief februari 2025

De eerste kerst (en ja, ook Sinterklaas) in Malawi, een medische behandeling van Klarinda in Nederland, een brandstofcrisis én een nieuwe film over ons werk! De afgelopen maanden is er weer veel gebeurd. We delen graag onze belevenissen met jullie!



Project in beeld!



Een aantal maanden geleden hoorden we het geweldige nieuws dat de kerstnachtdienst collecte in de Evangelische Gemeente Hoeksche Waard dit jaar voor Care4Malawi zou zijn. Voor ons een mooie aanleiding om een video over ons werk te maken.

We zijn ontzettend dankbaar met het resultaat. Met trots delen we dan ook 'Restoring Broken Lives'. Een video waarin de gezamenlijke missie van Stichting Care4Malawi en Prison Fellowship Malawi tot leven komt in het verhaal van Fraser.



Een goede video maken is niet eenvoudig. Het was dan ook bijzonder dat we in contact kwamen met filmmaker Dirk Zekveld. Enkele maanden geleden emigreerde Dirk met zijn gezin naar Malawi om vanuit zijn [Stichting CapaCapa](#) films te maken met sociale impact. Hij was meteen bereid om ons te helpen. Samen met cameraman Temwana en Dirk ging Jan-Willem twee dagen op pad om het werk in beeld te brengen.



Kerst met gevangenen

Vlak voor Kerst gingen we als gezin naar Balaka voor een Kerstviering met de gevangenen. Samen met Prison Fellowship organiseerden we een kerstprogramma vol muziek, speeches, dans, drama en een maaltijd.



Hoogtepunt was de Malawische uitvoering van het Kerstverhaal. Een uitgebreide scene werd gespeeld over een wanhopige Jozef en het bespreken van de bruidsschat. Een gele slipper diende als ster voor de wijzen uit het oosten. Ook de babymoord van Bethlehem ontbrak niet en werd met veel overgave ten tonele gebracht.

Het was geweldig om de gevangenen te zien genieten van de kerstviering. Jan-Willem sprak de gevangenen kort toe over de herders die als eerst mochten horen over Jezus' komst. Net als veel gevangenen werden herders gezien als outcast. Mensen die niet 'meetelden'. Hoe bijzonder dat juist zij als eerst mochten knielen voor Koning Jezus!



Tijdens de kerstviering werd Jan-Willem geïnterviewd door een lokaal radio- en televisiestation. Onder luide muziek en dans kon hij vertellen over de waarde van het werk van Prison Fellowship Malawi.



Terug- en vooruitblikken in het project

In december hadden we een tussenevaluatie van het projectpilot 'Werken aan herstel'. Een moment om te kijken wat we gedaan hebben en willen bereiken.



Wat hebben we gedaan?

- Restorative Justice trainingen voor gevangenen. *Alle 58 gevangenen* werden bewust(er) gemaakt van de gevolgen van hun daden voor (in)directe slachtoffers en hoe zij op een verantwoordelijke manier kunnen werken aan herstel. Jan-Willem gaf de trainingen samen met een collega die hem vertaalde.

Komende maanden

De komende maanden zullen we doorgaan met deze activiteiten. Daarnaast richten we ons onder andere op:

- Het geven van een slachtoffer-empathie cursus voor 24 gevangenen.
- Het faciliteren van tenminste 5 herstelgerichte ontmoetingen tussen

- Individuele counseling aan alle gevangenen. Jan-Willem gaf het counselorsteam van Prison Fellowship en gevangenismedewerkers advies hoe zij o.a. met behulp van vragenlijsten herstelbehoeften ter sprake konden brengen.
- Analyse en selectie. Op basis van gezamenlijk opgestelde criteria werd een selectie gemaakt van gevangenen met een hoge urgentie voor herstelgerichte ontmoeting met slachtoffer, familie en/of gemeenschap. Denk hierbij aan gevangenen die gemotiveerd zijn om te veranderen, maar waarschijnlijk niet geaccepteerd worden door hun gemeenschap als zij terugkeren na hun gevangenisstraf.



- Contact met de (in)directe slachtoffers. (In)directe slachtoffers, familieleden en lokale gemeenschapsleiders werden benaderd met de vraag of zij openstaan voor medewerking aan een herstelgerichte ontmoeting.
- Restorative Justice trainingen voor medewerkers van het Halfway House. *42 stafmedewerkers* van Prison Fellowship Malawi en gevangenispersoneel werden getraind in Restorative Justice. Een geselecteerde groep van 18 medewerkers nam deel aan een verdiepingstraining. Met een gedeelte van deze groep is de werkgroep 'restorative justice' gevormd. Hier werkt Jan-Willem intensief mee samen.

gevangenen en hun slachtoffer, familie en/of gemeenschapsleden.

- Follow-up bezoeken om de impact te meten van de herstelgerichte ontmoetingen voor ex-gevangenen en betrokkenen. Eind februari wordt de huidige groep gevangenen van het Halfway House in vrijheid gesteld.
- Het geven van individuele trainingen aan lokale gemeenschapsleiders.

“Ik wil graag de relatie met mijn slachtoffer herstellen van wie ik gestolen heb en die ik heb verwond. Maar ik heb vertrouwen nodig van het Restorative Justice team. Mijn gemeenschap had nooit verwacht dat ik dit zou doen. Ze zijn bang van mij en ik weet niet of ik nog welkom ben.”

Mpatso, 1 van de gevangenen
(niet de echte naam)



Uit de vele reacties en vragen tijdens de trainingen, en input van de Restorative Justice werkgroep zien we dat 'herstel' een onderwerp is dat veel gevangenen, maar ook de gevangenisstaf, bezighoudt. Van beide kanten is men blij dat hierop ingezet wordt, aangezien hier in het huidige programma weinig aandacht voor is.

Interesse om de hele tussenevaluatie te lezen? Dat kan via onderstaande link.

- Netwerkontwikkeling . Er werd contact gelegd met mensen van lokale en internationale organisaties waardoor kennis en ervaringen werden uitgewisseld.

Verder...

Brandstoftekort

Sinds oktober '24 zijn er vaak lange periodes van brandstoftekort. Vooral benzine wordt nauwelijks geleverd. Dit heeft allerlei gevolgen voor het land. Denk aan minder aanlevering van goederen waardoor prijzen stijgen, openbaar vervoer dat onvoldoende functioneert, lange files bij tankstations. Het zorgt voor chaos en onzekerheid.



Het aanhoudende benzinetekort brengt ook voor ons de nodige uitdagingen met zich mee. Voor Jan-Willem is het niet altijd mogelijk naar zijn werk in Balaka te reizen. Hij werkt hierdoor regelmatig noodgedwongen op afstand. Soms is het spannend of we de kinderen elke dag naar school kunnen brengen. Gelukkig is het steeds 'net' goed gegaan en vieren we het als een feestje wanneer we na een paar uur wachten wat liters benzine kunnen scoren!

Laptops en Christmas fundraising

Veel collega's van Prison Fellowship Malawi werken met verouderde laptops. Sommigen hebben er zelfs helemaal geen. Dankzij de steun van Stichting Hand en de vrijgevigheid van CSG Willem van Oranje (waar Klarinda's vader werkt) hebben we de opgeknapte laptops kunnen overhandigen. Hiermee kan men weer een tijd vooruit!



Vanaf onze start in Malawi voelen we ons erg thuis bij Flood Church Blantyre. Naast dat we genieten van de diensten en de fellowship met de mensen, waarderen we hun maatschappelijke betrokkenheid. Zo werd er een Christmas fundraising gedaan voor verschillende doelen, waaronder Prison Fellowship. In de maand december doneerden kerkleden enthousiast kleding, schoolspullen en levensmiddelen voor kinderen van gevangenen.

Wist je dat?

Bij de start van het nieuwe jaar blikten we terug op het afgelopen jaar waarin we naar Malawi verhuisden en een nieuw seizoen van ons leven zijn gestart. We delen een aantal willekeurige 'wist-je-datjes' over het afgelopen jaar in Malawi:

Wist-je-dat....

- De komst van de gevangenen naar het HalfwayHouse een aantal keren werd uitgesteld door het betreffende ministerie? De groep zou eerst begin juni komen. Dit werd uiteindelijk de laatste dag van augustus. Het werden 58 gevangenen in plaats van 100 en ze blijven 6 maanden in plaats van 1 jaar?



- Jan-Willem op de school van de kinderen een gastles mocht geven over 'Restorative Justice' en zijn ervaringen in de gevangenis?



- Wij nog nooit eerder huisdieren hadden en nu 3 kippen en 2 konijnen. We hebben ook een hoop huisdieren die we niet zelf hebben gekozen (spinnen, hagedissen, vliegende termieten, mieren en af en toe een kakkerlak).
- Sinterklaas na zijn bezoek in Nederland naar Malawi gaat? Op 7 december hadden we een Sinterklaasviering met verschillende Nederlandse families in (zuidelijk) Malawi.



- Matthias gek is op luisterboeken?
- De kinderen op school altijd een hoed op moeten in de pauze? Zonder hoed mogen ze niet buitenspelen.
- Wij thuis workouts doen via Youtube om een beetje fit te blijven?
- Onze tuin vol staat met mais? In april hopen we te kunnen oogsten.



- Sinterklaas in Malawi volgend jaar een 'roze' tintje kan hebben? We kregen

de eer om zijn outfit te wassen. Het witte onderkleed en de rode mantel bleken echter geen goede combinatie in de wasmachine.

- Matthias afgelopen juli in 4 dagen tijd hechtingen in zijn voorhoofd, een schorpioenenbeet en een diepe snee in zijn voeten kreeg? Hij verloor even zijn vertrouwen in Malawi. Gelukkig is dat weer helemaal goed gekomen!



- Jolinde en Livia op school leren zwemmen en Matthias in november deelnam aan zijn eerste zwemwedstrijd?
- Klarinda tijdens haar bezoek in Nederland bij 5 (bijna 6) naaste vrienden en familie op baby/kraambezoek is geweest?



- Er in Malawi weinig variatie in broodbeleg is, waardoor we erg blij waren dat we 36 potten appelstroop konden overkopen van Nederlanders die uit Malawi weggingen?
- Wij in oktober met een ander Nederlands gezin onze eerste huttentocht in Mulanje gebergte hebben gedaan met de kinderen? Een tocht van 5 uur naar een hut.



- Klarinda's ouders in de kerstvakantie onze eerste officiële bezoekers waren? Jan-Willem's ouders komen eind maart op bezoek. We zijn enorm dankbaar voor deze kostbare tijd met familie!





Wat wilt u weten?

Heeft u een brandende vraag voor ons? We zijn benieuwd wat jullie willen weten. Via de link kunt u een vraag indienen. In onze volgende nieuwsbrief beantwoorden we de meest gestelde vragen in een podcast.

[Stel een vraag](#)



Van de voorzitter...

Een gele slipper als Kerstster



Zijn Schepping. Dat zijn wij. En alles wat er om ons heen is. Steeds meer mensen geloven niet meer in God. Ik vind het op mijn beurt ongelofelijk dat er mensen zijn die niet geloven in de Schepper. Even het volgende voorbeeld:

Stel: " Je gaat voor de prachtig gerestaureerde Notre-Dame staan en aan de mensen vertellen dat deze 'trots van Parijs' niet echt is gebouwd. Maar dat hij er na een enorme knal opeens stond. Hoe zouden de mensen dan reageren? Zouden ze je nog serieus nemen? Zou er iemand zijn die je gelooft?"

Toch zijn er veel mensen die geloven dat het hele universum is ontstaan uit een oerknal. Dat het heelal bij het ontstaan een hete klompen energie en materie met een enorme dichtheid was, miljarden malen kleiner dan een atoom. Dus veel, veel kleiner dan een stofdeeltje. Wat ben ik dan toch blij dat wij de Schepper mogen kennen en steeds meer mogen leren kennen. Dat God ons laat zien dat bij Hem alles mogelijk is.

Terug naar het heden. Daar zit Jan-Willem met zijn gezin bij de kerstviering van het Halfway House in Malawi. Gelukkig was er even genoeg benzine om naar Balaka te rijden. Jan-Willem, criminoloog, 7- jaar ervaring bij Gevangenzorg Nederland. Moeilijk werk, op zoek naar wat daders heeft gedreven tot wat zij hebben gedaan. Daders inzicht geven op de impact die hun daad op hun slachtoffers heeft, soms levenslang. Verzoening brengen, zodat daders met hun gezinnen niet worden uitgesloten. Erkenning van het leed dat slachtoffers ervaren. Jan-Willem, nu in Afrika om hetzelfde werk te doen als in Nederland, maar dan in een cultuur die volstrekt anders is. Waar de belevingswereld van mensen verschilt van de onze. Wat is er dan mogelijk?

Het kerstverhaal wordt uitgebeeld. De gevangenen genieten van de kerstviering. Een gele slipper gaat omhoog. Deze blijkt als " STER" te fungeren. Jezus is geboren! We zijn dankbaar dat, ondanks alle beperkingen, onzekerheden en schijnbare onmogelijkheden, Jan-Willem de kracht krijgt om zijn werk te doen. Dankbaar dat Klarinda en de kinderen een stevig thuisfront voor hem vormen. En dat de eerste positieve signalen er zijn dat het werken aan herstel zich ontwikkelt.

Bid voor hen in de wetenschap dat bij God alles mogelijk is! En dank God voor alles wat al mogelijk is gebleken.

Als u vragen heeft, belt u mij of mailt u mij gerust.

Hartelijke groet,

Cees de Mooij (Voorzitter en fondsenwerver Care4Malawi)

Onderaan deze nieuwsbrief ziet u, hoe u indien u dat nog niet hebt gedaan, ook financieel kunt bijdragen.

Dankpunten

- **Geslaagde medische ingreep voor Klarinda** – Hoewel haar herstel de afgelopen maanden veel energie heeft gekost, zijn we enorm dankbaar voor het resultaat.
- **Een stevige basis voor het werk bij Prison Fellowship Malawi** – Dit motiveert ons om verder te bouwen aan onze missie.
- **Auto's die het 'motorisch' goed blijven doen** – Een zegen in een land waar betrouwbaarheid van voertuigen cruciaal is.
- **De regen die regelmatig valt** – Dit laat alles groen worden en geeft hoop op een goede oogst voor de mensen in onze regio.
- **De betrokkenheid van de kerk in Blantyre** – We voelen ons thuis in de gemeente en bij onze bijbelstudiekring.
- **Het bezoek van Klarinda's ouders, René en Cobie Steenhoek**

Gebedspunten

- **Afronding van het Halfway House-programma** – De gevangenen worden eind februari in vrijheid gesteld. Bid voor hun herstel en een succesvolle re-integratie.
- **Inzicht en wijsheid voor follow-upactiviteiten** – We bidden dat deze plannen vruchtbaar mogen zijn en impact hebben.



- **Klarinda's rol in Malawi** – Nu we meer gesetteld zijn, hopen we duidelijkheid te krijgen over hoe ze haar talenten hier meer kan inzetten.
- **Het brandstoftekort in Malawi** – Dit heeft grote gevolgen voor het land en bemoeilijkt ook ons werk.
- **Voldoende regen en goede oogsten** Dat iedereen in Malawi



kan profiteren van een vruchtbare oogst.

- **Voor de regering en leiders in Malawi** – Bid dat zij hun verantwoordelijkheid dragen met wijsheid en toewijding aan het welzijn van het land.

- **De succesvolle start van het schooljaar**
- **De geboorte van Kimberly op 20 december** – Violet, die ons in het huishouden helpt, mocht haar dochter welkom heten.
- **Een jaar vol zegeningen** – We kijken terug op een jaar waarin God ons op zoveel manieren heeft voorzien.



Kleine Kimberly

Steunen en meer informatie

Wilt u ons steunen? Dat kan op verschillende manieren.

Kijk op onze [website](#) hoe u ons kunt steunen.

Wilt u gelijk een gift overmaken? Dat kan via de QR-code of via:

NL07 RABO 0371 3461 93 t.n.v. Stichting Care4Malawi

NL84 TRIO 0320717908 t.n.v. Stichting Care4Malawi



Bedankt voor uw betrokkenheid!

Volg ons op Facebook en/of Instagram en blijf op de hoogte!



Copyright (C) | 2024 | Care4Malawi Alle rechten voorbehouden.

Als u de nieuwsbrief niet meer wenst te ontvangen kunt u zich uitschrijven door te klikken op 'uitschrijven' onderaan de nieuwsbrief.

Ons adres is:

Stichting Care4Malawi | Orkest 17, 3286 TC Klaaswaal

[inschrijven](#) | [contactgegevens aanpassen](#) | [uitschrijven](#)

